



Stichting Moreira Dollen



Projeto de Desenvolvimento Comunitário

God's licht laten schijnen in mensenlevens.

Nieuwsbrief 55, Juli 2018

De tuin

Hoe is uw contact met God?

De afgelopen maanden is God met me aan het praten over “de tuin”. Ik weet niet wat u van tuinieren vindt, maar ik vind het vooral leuk om van het resultaat te genieten: van bloemen in prachtige kleuren, de geur van net gemaaid gras, de wind op mijn gezicht voelen en naar een mooie maan kijken. Aldenito is bij ons de man van het tuinieren, hij houdt ervan om de grond te bewerken, om nieuwe zaadjes te planten en de vruchten te eten. Kortom, hij zorgt echt voor de tuin. Iets wat ik niet doe, we hebben zelfs geen planten in huis.

In de Bijbel ben ik op zoek gegaan naar het woord “tuin”. In het boek Hooglied staat “tuin” voor een plek van ontmoeting, intimiteit met God. In Hooglied 4 vers 12-15 staat wat een mooie plek dat is: een plek met mooie bloemen, heerlijke vruchten, mooie kleuren en geurige kruiden en uitgelezen oliën en specerijen. Een onvoorstelbaar mooie plek waar plaats is voor schoonheid, blijheid, lekker eten en de beste parfums. Wie wil dat nou niet?



Spectaculaire schoonheid

Nou, de afgelopen tijd merkte ik dat ik niet goed voor 'mijn tuin' heb gezorgd. In de zin van geen lichamelijke oefening meer doen (hardlopen), geen tijd aan een hobby besteden (handwerken) en geen tijd investeren in vriendschappen vooral binnen de Jocum-basis waar we wonen. Ik vond het wel leuk om het resultaat van ons te werk te bewonderen, maar de tuin droogde uit, werd niet gevoed. Zo werd ik ziek; eerst met een griep, meteen daarna nog es griep en onverhoeds vermoeidheidssymptomen en spanningsklachten. Pittige tijden voor ons gezin en mij. Inmiddels is mijn accu voor 70% opgeladen. Ik heb weer werktaken op me genomen, heb het handwerken opgepakt, heb een goede tweedehands naaimachine gekocht en ben weer aan het wandelen. Ik neem tijd om relaties op te bouwen maar dat gaat niet over één nacht zand (aangezien hier geen ijs bestaat buiten de diepvries). Ik ben één keer naar een psycholoog geweest maar die ging daarna op vakantie.

Houtwerkplaats Mão Amiga

Aldenito heeft het afgelopen seizoen veel op Mão Amiga gewerkt. Hij heeft gewerkt aan de houtwerkplaats, het is hem gelukt om zonder mij huisbezoeken te doen in samenwerking met DTS- studenten, hij heeft de noodzakelijke hand- en spandiensten in het wijkcentrum verricht. De vrouw van het leidersechtpaar van Mão Amiga, Denise, worstelt met kanker in de dikke darm. Daardoor kan ze niet werken en haar man ondersteunt haar waar nodig voor de dokters-bezoeken en chemo-therapie. Dit betekent dat de dagelijkse leiding van het kinderwerk op Mão Amiga in nieuwe handen is, maar ook dat het hele Mão Amiga-team de zeilen bij moet zetten. Dank aan God heeft Hij geholpen en het werk voortgezet. Voor de houtwerkplaats betekent dat de uitvoering vertraging heeft opgelopen. In het tweede semester verwacht Aldenito één dag per week de houtbewerkingscursus te starten

met 10-12 jarigen. In de vorige nieuwsbrief heb ik het bedrag van €275 vermeld voor het ontbrekende gereedschap in de werkplaats. Hiervoor hebben we een specifieke gift gekregen, hartelijk dank. Aldenito had dit bedrag echter gebaseerd op tweedehands materiaal.



Mão Amiga vereist echter een verantwoording met BTW-bonnen, waardoor Aldenito nieuw gereedschap moet kopen. Dit is beter, maar logisch ook veel duurder. Dus hij bezint zich welke investering hij het best kan doen.

Alpha-cursus in Aquiraz

Klopt het dat God beter weet wat goed voor onszelf dan wij? In theorie weten we dat dat zo is, maar in de praktijk... We hadden het plan opgevat om deze cursus te beginnen met de wijk waarin we werken. Samen met twee plaatselijke kerken. Alles werkte mee: er hadden zich al 6 mensen ingeschreven, wat op zich al uniek is, en één kerk wilde zelfs de donderdagavonddienst sluiten om op die avond deel te nemen aan de cursus. Afijn. Toen we op de eerste cursusdag ervoor hadden gebeden tijdens de intercessietijd bij Jeugd met een Opdracht gaf God aan één van de mensen het volgende woord: "zelfs als er maar één persoon komt, is het al de moeite waard." Ik dacht, dat is goed, maar ten minste de personen die inschrijving hebben gedaan zullen komen. Not. Er kwam letterlijk één persoon die zich niet eens van tevoren had ingeschreven. Oef... als ik dat woord 's morgens niet had gekregen had ik denk ik ter plekke opgegeven. Het was een uitdaging voor mijn geloof, met lekker eten, mooie muziek, iemand die over het eerste onderwerp zou spreken. Het was een uitdaging om ons aandeel voor te bereiden, maar het in Gods handen over te laten. Dat gold voor alles, want ik werd ziek- Aldenito heeft het merendeel van de avonden geleid, deelnemers kwamen en gingen, vrijwilligers kwamen en gingen. De deelnemende kerk sloot de donderdagavonddienst maar een paar weken later pakten ze de avonddiensten weer op. Kortom alles liep anders dan gedacht. Maar er bleven 4 volwassenen en 2 kinderen die bijna alle avonden hebben deelgenomen. Een vaste kern. En God betoonde zich trouw. Op Zijn manier. Beter dan mijn manier.

Dank aan allen die ons hebben gesteund door bemoedigingen en gebed.



Één van de deelnemers van de Alpha-cursus zei dat ze voor de cursus kwaad met kwaad vergold. Maar dat ze nu in staat is om het goede terug te doen. Alleen God die dat voor elkaar kan krijgen.

Onze kinderen

Sara Joy en Judá zijn inmiddels 5 en 7 jaar. De afgelopen tijd was een uitdaging voor hen omdat ik weinig geduld voor hen kon opbrengen. Het is fijn om nu meer ontspanning in huis te hebben. Aldenito kwam gelukkig eerder terug van Mão Amiga om ons te helpen als dat nodig was. Het gaat goed met hen op school en Sara Joy is nu op Kings Kids kamp hier binnen Jocum. Ze mag dan wel in haar eigen bed slapen en wanneer nodig hier komen om uit te rusten. Judá begint steeds meer grappen te maken met zijn vader. Beide kinderen missen Nederland en hun vrienden erg! Nu het hier 4 weken schoolvakantie is zien we ernaar uit om even op vakantie te gaan.



Goocheltrucs op de verjaardag van Sara Joy



Vissen op pretpark Engenhoca



Verjaardag van Aldenito met de kinderen die in juni jarig waren op Mão Amiga

Thuisteam:

Annelies en Theo Prinsen, Yvonne en Jonathan Eshuis, Maaïke Plaggenmarsch
Website: www.moreiradollen.nl
e-mail en face: joy.all.moreira@gmail.com
whatsapp: +55 85989563807

We zoeken twee nieuwe leden voor ons thuisteam. Als je interesse hebt neem dan contact op met mij of met Annelies Prinsen. Zap: 0643138965

Jeugd met een Opdracht is een internationale interkerkelijke zendingsorganisatie. Hun zendelingen ontvangen geen salaris en zijn afhankelijk van giften. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr.

NL66RBRB0983364281 tnv
Stichting Moreira Dollen in Vriezenveen

Het komende semester werken we als staf mee in de family-school. De school duurt 3 maanden en onderwijst bijbelse principes over het gezinsleven.

In 2016 hebben we zelf deze school gedaan en veel geleerd. Bid u mee voor de studenten, de accommodatie en dat we als team goed mogen samenwerken.



Adres:

Jocum fam Moreira-Dollen
Caixa Postal 86

Cep 61700-000 Aquiraz,
Ceará

BRASIL

Danken

- Voor leven en gezondheid en het privilege om met God te leven en te werken.
- Voor alle giften die we het afgelopen semester mochten ontvangen.
- Voor de alpha-cursus die we mochten afronden met 6 deelnemers.

Bidden

- Voor 2 nieuwe leden van ons thuisteam
- Voor een nieuwe auto.
- Voor Denise, de leider van Mão Amiga
- Voor de familie-school in het tweede semester.
- Voor de op te starten houtwerkplaats met Aldenito.
- Voor onze gezondheid

In maart is er een eilverkoop geweest in samenwerking met Jumbo Vriezenveen. Dank aan alle kopers en verkopers! De opbrengst is €361,61



In februari is er een special dinner geweest georganiseerd door Reflection en tienerclub Spirit. De opbrengst à €360 ging mede naar onze stichting. Het bedrag zal besteed worden naar een specifiek doel op Mão Amiga. Bedankt allemaal!

